



www.historiestedum.nl - info@historiestedum.nl - I.B.A.N. NL43 RABO 0154 5965 23

Stedum, 18 oktober 2024

Beste donateur van de Stichting Historie Stedum,

Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2024 van de Stichting Historie Stedum. In deze nieuwsbrief doen wij kort verslag van het afgelopen half jaar en kondigen wij onze najaarsbijeenkomst aan, die wordt gehouden op 12 november a.s.

Najaarsbijeenkomst

Op **dinsdag 12 november 2024** organiseert de Stichting Historie Stedum haar najaarsbijeenkomst voor donateurs en overige belangstellenden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum.

Het thema deze middag (aanvang: 13.30 uur) en avond (aanvang 19.30 uur) is:

80 jaar bevrijding

Als gastspreker hebben wij voor deze bijeenkomst Joël Stoppels, projectleider 80 jaar bevrijding voor de Gemeente Eemsdelta, uitgenodigd.

Joël Stoppels, bekend als oprichter en gids van de Battlefield Tours, neemt ons mee in het verhaal van 80 jaar bevrijding in de omtrek van Stedum en in de gemeente Eemsdelta.

Afgelopen juni was Joël aanwezig in Normandië bij D-Day waar hij een tour verzorgde voor de Libaration Route Europe. Deze organisatie verbindt mensen en organisaties met elkaar, die zich inzetten voor het behoud van het materiële en immateriële culturele erfgoed met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, de herinnering en betekenis ervan. In Normandië had Joël Stoppels een tour voor de 99-jarige Jim Parks georganiseerd die vorig jaar nog in Appingedam aanwezig was voor de herdenking. Natuurlijk is 80 jaar bevrijding niet vanzelfsprekend. Een bijeenkomst die u zeker niet mag missen!

Voor u als donateur is de entree gratis.

Entree voor overige belangstellenden: € 3,00 p.p. incl. koffie/thee met koek.



Vacature Informatiebeheerder

Onze secretaris Jan Lalkens is al geruime tijd ziek en moet helaas enkele werkzaamheden afstoten. Daarom hebben wij onlangs een vacature gesteld op onze facebook-pagina <https://www.facebook.com/StichtingHistorieStedum> en in 'De Stedumer' voor de functie van informatiebeheerder. Wij hebben de vacature inmiddels kunnen invullen in de persoon van Bert Hermelink. Wij zijn daar zeer content mee en wensen Bert veel succes en plezier met zijn werkzaamheden voor onze stichting. De werkzaamheden van Bert zullen vooral bestaan uit het scannen en onderhouden van de Beeld- en Objectenbank, onze facebook-pagina en website www.historiestedum.nl Wij blijven met Jan Lalkens en zijn gezin hopen dat er na onderzoek enige verbetering gaat plaatsvinden en dat hij bepaalde taken weer op zich kan nemen.

Voorjaarsbijeenkomst 17 april 2024

Helaas kon deze bijeenkomst niet 's middags georganiseerd worden aangezien de spreker drs. Miranda de Wit, projectleidster bij RAAP Archeologie, alleen 's avonds beschikbaar was. Een hele interessante lezing over de reconstructie en opgravingen van de Weemweg en Lopsterweg waarbij ze de resten en objecten die in verschillende tijdfases van de borg Nittersum waren gevonden ook liet zien.



Herdenking razzia 19 april 1944 – 19 april 2024

De Stichting Historie Stedum heeft samen met de Oranjevereniging de razzia-herdenking georganiseerd. Een kleine 80 mensen, jong en oud, was naar deze avond gekomen. In totaal werden al wandelend 6 locaties bezocht waar herinneringen aan de razzia werden gedeeld door naaste familieleden.

Het verhaal van Pieter Beukema (D. Triesenbergstraat 22) werd gedeeld door zijn dochter Alie Meindersma-Beukema, de herinnering van Piet Slager (Hoofdstraat 35) werd door zijn zoon Peter Slager vertolkt, bij het Gemeentehuis (Stationsweg 10) werd het verhaal van Geert Woltjer door zijn zoon Jan Woltjer verteld, het verhaal van Hendrikus Pot (Stationsweg 58) door de zoon van zijn broer Tinus namelijk Herman Pot in het gebouw van onze stichting en op de begraafplaats werd het verhaal van Hendrik Boersema gedeeld door Coby Nienhuis (Oranjevereniging). En tenslotte werd het laatste verhaal verteld door de nu 92-jarige Jantje Bouwman-Bulthuis, een geweldige vertelster, in Moarstee. Deze razziaherdenkingswandeling door het dorp was een groot succes. We hopen dat deze herinneringen zullen worden doorgegeven opdat zij nooit verloren mogen gaan.



Boek over de Middenstand van Stedum door Jan Olthof

Nog steeds kunnen er foto's en verhalen worden aangeleverd bij onze stichting over de vroegere middenstand in het dorp Stedum. Wij zullen uw bijdragen vervolgens naar Jan Olthof sturen.

Verkoop boeken

We hebben de volgende boeken nog te koop: Juvver Sien (€ 20,00), De inwoners van Stedum (€ 20,00) , Heelmeesters van Stedum (€ 15,00) en Stedum-het verleden in beeld (€ 20,00). Een leuk cadeau-idee voor de komende feestdagen! Stuur een mail naar penningmeester@historiestedum.nl om uw boek naar keuze te bestellen. U kunt deze boeken ook kopen op de najaarsbijeenkomst van 12 november a.s.

Open Monumentendag

Op 14 september was het Open Monumentendag. Dit jaar was het thema: Routes - Netwerk - Verbinden. In het dorp deden het Rabobank-museum, de Bartholomeuskerk, het Vlasmuseum, boerderij Op Niehof en de Stichting Historie Stedum aan de Open Monumentendag mee. André de Graaf had een prachtige wandelroute uitgezet langs alle monumenten in het dorp. Begin- en eindpunt is de haven. De wandelroute kan op elk willekeurig moment worden gelopen. Scan hiervoor de onderstaande QR-code op uw telefoon.



Nieuws van het bestuur

Twee van de mede-oprichters van de Stichting Historie Stedum hebben te kennen gegeven dat het tijd wordt om te stoppen met hun werkzaamheden. Misschien dat er onder de donateurs belangstelling is om de historie van het dorp in leven te houden en zich als bestuurslid willen inzetten voor onze stichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Kruidhof (voorzitter). Het emailadres is: g.kruidhof1@kpnplanet.nl

Foto van vroeger - ICONEN en SYMBOLEN op het kerkhof in Stedum

Artikel ook geplaatst in 'De Stedumer' van september 2024 en op onze facebook-pagina <https://www.facebook.com/StichtingHistorieStedum>



Foto: Menne Tillema, 2016 voor Open Monumentendag; thema: Iconen en symbolen.

Hier ligt het echtpaar Huizenga - Doornbos begraven, Jan (1857-1911) en Geertruida (1855- 1906). De foto is gemaakt op de begraafplaats aan de Stationsweg. Jan Huizenga was dominee van de Gereformeerde Kerk van Stedum van 1897 tot 1911.

De aandacht wordt getrokken door de identieke beelden van de gebroken zuilen. Rechtsonder is bij beide zerken een zeis te zien. Links een omgekeerde toorts of fakkel. De gebroken zuilen symboliseren een plotselinge, vroege dood. Zij zijn beiden immers niet oud geworden. Aan de zuilen ontspruiten takken wat wijst op nagelaten kinderen. De zeis is een attribuut van de dood. De omgekeerde toorts of fakkel stelt het gedoofde leven voor.

Als symbolen zien we op zerken uit die tijd nog meer symbolen als een vlinder, een slang die in zijn eigen staart bijt, een treurwilg, een zandloper en nog veel meer.

De Bijbelteksten op de zerken spreken voor zich. Helemaal rechtsonder beitelde de maker van de grafsteen zijn naam. Die naam heb ik niet kunnen achterhalen. Dat was doorgaans de plaatselijke schilder.

André de Graaf
Stichting Historie Stedum