



Uitnodiging voor de lezing:

De Heeren van Stedum

Woensdag 16 maart 2016 maart

14.00 – 16.00 uur Hervormd Ver. gebouw

19.30 – 21.30 uur Aula Stationsweg

Aansluitend boekpresentatie van het boek 'De Heeren van Stedum' door Jan Olthof

Beste vrienden van de Stichting Historie Stedum

Woensdag 16 maart komt Jan Olthof naar Stedum om een verhaal te vertellen over de bewoners van borg Nittersum: de Heeren van Stedum.

Over de inhoud van zijn verhaal schrijft hij ons het volgende:

'Als klein jongetje speelde ik vaak bij Opa en Opoe Swieringa aan de Lopsterweg. Een pad langs hun huis gaf toegang naar een pad over het tuinbouwgebied naar een klein huisje met een brede gracht eromheen. Een restant van de borg, het koetshuis. Ook was er een laantje verhard met steenslag dat Singel werd genoemd en uitkwam bij "t ol viever". Koetshuis, gracht, singel allemaal namen die aan de borg deden denken.

Als kind kon ik erover fantaseren hoe er koetsen rondreden en mensen in prachtige gewaden rondliepen. Nu zestig jaar later ben ik me nog eens gaan verdiepen in de werkelijke geschiedenis. Ik neem jullie graag mee die geschiedenis in:

Eppo Boelesmona van de Were die een vete moet beslechten tussen Eppo Menarda en zijn jonkvrouw Ida. Eppo Nittersum die als Schieringer ten strijde trekt naar Westeremden om zich te wreken op Hajo Wibbens. Egbert Clant die gevangen wordt gezet onder de Martinatoren en moet vluchten naar Bremen. Arbeiders op het land die zich afvragen wat er aan de hand is op de borg van Adriaan Clant als er koetsen rijden over de oprijlaan en er vreugdevuren wordt ontstoken. Johan Clant die op de kerkenraadsvergadering de ruzie tussen Oaltje en vrouw Bronkhorst moet oplossen. Berend Bentheim die de begrafenis moet regelen van baron van

Lintelo en ten slotte wever Eltjes Apol die vertelt hoe de glorie van de borgheren verdwijnt en na het vertrek van Geracius word afgebroken.
Heel wat verhalen dus om kennis te maken met de Heren van Stedum.'

Aansluitend boekpresentatie van het boek 'De Heeren van Stedum' door Jan Olthof
Het boek is verkrijgbaar voor EUR 15,-

Het bestuur van de S.H.S. nodigt u graag uit voor deze middag, de toegang is gratis.
Consumpties in het Hervormd Centrum dient u zelf te betalen.