



Beste Donateurs,

Voor u ligt de nieuwsbrief zomer 2012 van Stichting Historie Stedum. Wij kijken terug op de onthulling van de gedenksteen voor de gevallen en op het baarhuisje en willen aandacht geven aan de beeldbank met fotomateriaal die ondertussen op het internet te vinden is.

Agenda

- *2e zaterdag van September : Open Monumentendag*
- *30 September : Tocht om de Noord*
- *14 november 19:45 ; donateursavond*

Verbouwing.

Sinds we de aula hebben betrokken hebben we de nodige aanpassingen gedaan. Zo hebben we een zoldering en verwarming aangelegd. Begin juli willen we de asbest dakplaten vervangen door mooie geglazuurde dakpannen. Daarmee kan de collectie weer jaren veilig bewaard worden !



Stichting Historie Stedum info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>



DVD Stedum 1966. Deze DVD is reeds enige malen vertoond. Bij voldoende belangstelling laten we een aantal bijdrukken. Voor donateurs zal bij voorinschrijving de prijs op Eur 12,50 komen te liggen. Daarna Eur 15,- **Heeft u belangstelling, mail naar info@historiestedum.nl.**

Gedenksteen.

Al enige tijd werd, onder aanvoering van Kees Eisema, de discussie gevoerd over een herdenkings mogelijkheid voor gevallenen. Een werkgroep bestaande uit de Vereniging van Dorpsbelangen, Stichting Historie Stedum, Begraffenisvereniging, Oranjevereniging(Comité 4 en 5 mei) en het Veteranen Platform hebben dit verder uitgewerkt en zijn in overleg met de gemeente Loppersum gekomen tot de realisatie van een gedenksteen. Deze is onder andere gefinancierd door gulle giften van Stedumers. De gedenksteen is op 30 maart j.l. onthuld onder grote publieke belangstelling in bijzijn van Burgermeester en wethouders van de gemeente Loppersum en vertegenwoordigers van familie van de gevallenen.

Het is goed om te zien dat, ook lang na afloop van de oorlogshandelingen, een dergelijk monument nog steeds voorziet in een behoefte. De herinnering aan de gevallenen blijft levend onder hen die ze gekend hebben.



Vrijheid is waardevol

TER NAGEDACHTENIS AAN ALLE BURGERS
EN MILITAIRES DIE SINDS HET UITBREKEN VAN
DE TWEDE WERELDOORLOG IN OORLOGSSITUATIES
HUN LEVEN VERLOREN

Uit Stedum:

Harm Koopman	* 01-09-1915	† 01-03-1942
Cornelis Slager	* 13-04-1923	† 12-12-1944
Hendrik Boersema	* 04-03-1903	† 22-01-1945
Lammert Koning	* 17-07-1927	† 15-02-1949
Pieter Berend Slager	* 02-02-1925	† 26-07-1951

Er zijn 5 personen vermeld op de gedenksteen die in of na de Tweede Wereldoorlog uit Stedum in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen.

Harm Koopman overleden in 1942 begraven op Seboekoe Besar
Cornelis Slager overleden in 1944 te Menden, herbegraven te Loenen
Hendrik Boersema gefusilleerd in Dokkum 1945 en begraven in Stedum
Lammert Koning overleden in 1949 en begraven in Ned.Indie
Pieter Berend Slager overleden in 1951 begraven in Zuid-Korea

Nu de gedenkplaat een feit is, zal de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei plaats vinden bij de Gedenkplaat.

Stichting Historie Stedum info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>



Harm Koopman

* 01-09-1915 Westeremden

± 01-03-1942 Ned. Indië

Getrouwd in 1940 met Dien Slager uit Stedum.

Harm Koopman was in dienst bij de Koninklijke Marine en voer als Stoker II op Hr. Ms. Evertsen, een torpedobootjager. 28 februari 1942 varende in de Java Zee wilde men een gevecht met de Jappen ontwijken door te proberen de Indische Oceaan te bereiken via Straat Soenda (tussen Sumatra en Java). Na het passeren van het eiland Dwars in de Weg kwamen zij toch onder vuur. Nabij de eilanden Seboekoe en Sebesi raakte men weer in gevecht met de Jappen. (7 treffers) Harm Koopman is daarbij levens-gevaarlijk gewond geraakt. Het schip is daarna brandend aan de grond gezet en de bemanning ging op het eilandje Seboekoe Besar (zuidkust Sumatra) aan wal. De volgende dag is Koopman aan zijn verwondingen overleden. Hij werd begraven nabij het strand van het eiland.



Stichting Historie Stedum info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>

Cornelis Slager (foto links)

* 13-04-1923 Westeremden

± 12-12-1944 Menden (Duitsland)

Werkte als kappersbediende in Delfzijl.

In Leer te werk gesteld in het kader van "Arbeitzeinsatz", maar na "verlof" niet teruggekeerd naar Duitsland. Ging in het verzet en vond een onderduikplek op de kwekerij van T. Slager aan de Bedumerweg in Stedum. Daar later opgepakt en weer te werk gesteld in Duitsland. Tengevolge van zeer slechte arbeidsomstandigheden en longontsteking is Kees in het Sankt Vinzenz-Hospital in Menden (Duitsland) overleden. Hij was een oudere broer van Pieter Berend Slager.



Pieter Berend Slager(foto rechts)

* 02-02-1925 Stedum

± 26-07-1951 nabij Nujongol in Zuid-Korea

Heeft in de jaren 1946, 1947 en 1948 in Ned. Indië gediend. In 1950 ging hij als militair in de Vredesmacht naar Korea. Pieter Berend was korporaal bij het regiment van Heutsz. Postuum onderscheiden in 1953 met de "De United Nations Service Medal" met de gesp "Korea". Ook is Pieter Berend door de Republiek Korea in 1955 postuum onderscheiden met de "AWARD OF THE KOREAN WAR SERVICE MEDAL"

Stichting Historie Stedum info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>

Hendrik Boersema

* 04-03-1903 Antwerpen

± 22-01-1945 Dokkum

De fam. Boersema is vanwege de Eerste Wereldoorlog vanuit België naar Nederland gevlucht. Hendrik Boersema werd gemeentesecretaris in Stedum en woonde in de Hoofdstraat. Hij nam in 1943 tijdens en vanwege de Duitse bezetting ontslag en is na het laten verdwijnen van het bevolkingsregister ondergedoken in zijn eigen huis. Boersema werd begin 1945 gearresteerd, toen o.a. burgemeester Brontsema aan de deur kwam om ruimte voor evacués te vragen. Wellicht was de inzet ook wel huiszoeking.

Als represaille voor een bevrijdingsaktie van het verzet in De Valom in Friesland, waarbij o.a. een topman van de S.D. omkwam, is Boersema samen met 19 andere gevangenen uit Groningen en Friesland gefusilleerd aan de Woudweg bij Dokkum.



Stichting Historie Stedum info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>



Lammert Koning

* 17-07-1927 Middelstum

± 15-02-1949 garnizoensplaats Tjimahi op West-Java Ned. Indië

Lammert diende als militair bij de Koninklijke Landmacht. Hij was soldaat-parachutist S.O.P.

Hij is postuum onderscheiden op 14-10-1949 met de Bronzen Leeuw. Lammert had 14 dagen voordat hij sneuvelde nog contact met Jan Doornbosch en Roelf Koopman in Soerabaya op Java.

Zie foto , met op de achtergrond een legervoertuig, de zgn. "Bren Carrier".



Stichting Historie Stedum

info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>



Een korte impressie van de onthulling.





Stichting Historie Stedum info@historiestedum.nl

<http://www.historiestedum.nl>



Beeldbank.

De Stichting Historie Stedum legt zich onder andere toe op het vastleggen van beeldmateriaal. Om dat goed (digitaal) te kunnen archiveren en te ontsluiten via Internet, hebben we na een lange zoektocht gekozen voor het Internetsysteem ZCBS. Dit is een systeem speciaal ontwikkeld voor ontsluiting en archivering van beeldmateriaal bij musea en historische kringen. Het systeem wordt ontwikkeld en beheerd door vrijwilligers in verenigingsverband. SHS is nu toegetreden tot deze vereniging.

Op de beeldbank (<http://beeldbank.historiestedum.nl>) heeft u toegang tot een groot aantal foto's die publiek zijn. Aan de hand van zoektermen kunt u snel foto's vinden. Daarnaast is er een groot deel van de collectie (nu 1849 foto's !) nog niet publiek toegankelijk.

Wat erg leuk is, is dat u als publiek via een invulscherf aanvullende informatie bij een foto kunt geven. Die informatie wordt door ons ontvangen en na verificatie bij de foto geplaatst. Zo kunt u ons helpen om namen en jaartallen bij de foto's compleet te krijgen !

Als u nog beeldmateriaal bezit (mensen, evenementen, straatgezichten, huizen, maar ook werkzaamheden, winkels , etc) dat u de moeite waard acht, neemt u gerust contact op met een van onze bestuursleden !

Wij scannen graag uw materiaal, waarna u desgewenst de originelen weer terug krijgt. In principe wordt het materiaal via internet aangeboden, tenzij het duidelijk foto's van privé-karakter zijn of als u aangeeft dat u dat niet wilt.

Internet

Om in de aula ook te kunnen werken aan het catalogiseren van materiaal, hebben we ondertussen een kabel ingegraven om een goede verbinding met Internet te kunnen leggen.

Onze website is sinds enige tijd officieel in de lucht. Neemt u gerust eens een kijkje, we zullen er met enige regelmaat nieuwe zaken op plaatsen.

<http://www.historiestedum.nl>